

## ROADBEAR RV RENTAL

Als je denkt aan een prachtige Zwitserse horloge of een luxe auto, het woord kwaliteit komt onmiddellijk voor de geest. Het is de reden u wilt huren of uw camper te kopen van Road Bear RV.

We hebben gevonden, in onze 30 jaar in de camper verhuur en verkoop camper industrie, dat de enige manier om ervoor te zorgen hebben we een klant voor het leven is om uw huren of kopen van voor altijd.

Road Bear RV heeft 5 locaties in de Verenigde Staten en, zonder twijfel, de nieuwste camper vloot overal, tenzij, natuurlijk ga je naar de fabrikant!

# Campers genoeg.



De koffers worden onderin het ruim gezet en "off-we-go".

Na eerst nog een tussenstop gemaakt te hebben bij een ander hotel.

De rit duurt, zoals beloofd, bijna 3 uur. We worden in groepen opgesplitst. In een Duitstalige en een Engelstalige groep. Wijzigen van taalgroep is niet mogelijk, omdat de verhuurder alles al heeft ingedeeld. Roadbear RV Rental is een onderdeel van een grotere fabriek waar campers worden gemaakt voor meerdere verhuurbedrijven. We krijgen uitleg via een Powerpoint presentatie en daarna worden de hoofdbestuurders in groepjes meegenomen. We krijgen uitleg bij de camper zelf. Alle onderdelen worden uitgelegd. Rond 12:30 uur zijn we klaar met de uitleg en na toch nog maar een extra dekbed te hebben gevraagd gaan we op weg. De intentie is de Walmart maar het wordt een Aldi. We doen de eerste inkoop

- Toch zijn we voor de wakker wakker. Lekker een douche genomen en om 06:00 staan we klaar voor het ontbijt. De bus komt om 6:30 uur volgens de meldingen. Dus maar een half uurtje voor de koffie en de hap.
- Als er maar borden genoeg zijn, als er maar brood genoeg is, als er maar genoeg beleg is. Alles komt er wel, maar zullen ze het vergeten zijn dat er een man/vrouw of 30 allemaal op dezelfde tijd willen ontbijten? En allemaal in het zelfde half uur? Beginnersfoutje denken we maar. De bus komt zoals een goed gebruik ruim een half uur te laat bij het hotel.
- gemaakt te hebben bij een ander hotel.

We gaan terug richting Chicago. Na een paar "dode hoek probleempjes" vooral aan de rechterkant verloopt alles prima.

De camper die we hebben gevraagd hebben we gekregen. Niet zo'n grote, prima voor ons twee. Maar vier mensen die een grotere hadden gevraagd hebben toch wel pech. Onze is 19 feet. Zij hebben gehoopt op een 24 feet, maar komen bedrogen uit. Dat is trouwens ook de deal. Je mag je voorkeur opgeven, maar je krijgt mee wat er weg gebracht moet worden.

Over het weer geen klagen. Het is droog. Wel kouder dan gisteren toen het in Middlebury 25 graden was. Vandaag komt de teller niet hoger dan 12 graden. We praten nog steeds over Celcius. De Fahrenheit gebruiken we alleen als het echt nodig is.



## DAVENPORT

Davenport is begrensd op het zuidelijke kant door de machtige Mississippi rivier en is een van de weinige locaties die de rivier loopt in oostelijke westelijke richting. Davenport stijgt verticaal meer dan 200 meter van de oevers van de Mississippi.

## Met gepast geld betalen!



Om 4 uur wagen we even een belletje naar de camping vlak bij Davenport.

Volgens de planning komen we daar om 7 uur 's avonds aan. Geen probleem, we kunnen alles regelen met de enveloppe bij de ingang.

En dat klopt inderdaad. Gepast geld erin en een plaats uitzoeken. Het is niet druk dus we staan vlak bij de uitgang, of ingang. Het ligt er maar aan hoe je het bekijkt.

We sluiten het water aan en de elektra. Alles schijnt het te doen. We hebben water en licht. Maar 's morgens komen we er achter dat het licht van de accu afkomstig is. Even vergeten het schakelaartje om te zetten. De camper of, zoals het hier heet de RV, wordt even ingericht.

Alles moet nog even zijn plekje vinden. Corry aan het uitpakken, Ben aan het koken. Kipfilet met Ceasar Salade.

We sluiten wederom weer vroeg onze ogen, nadat een mug en een paar motjes het leven hebben gelaten!!

