

GLEN CANYONDAM

De Glen Canyon Dam is een stuwdam van de rivier de Colorado bij Page in Arizona in de Verenigde Staten. Het doel van de dam is het verstrekken van wateropslag voor de zuidwestelijke Verenigde Staten en om elektriciteit op te wekken voor de in de regio's groeiende bevolking. Er ontstond een groot stuwmeer, het Powellmeer, dat veel wordt gebruikt voor recreatie.

De Glen Canyon Dam is 216 meter hoog (178 meter boven de rivier), 475 meter lang en 91 meter breed. De bouw van de brug kostte 145.000.000 dollar. De constructie bestaat uit acht Francisturbines van 155.500 pk (116.000 kilowatt). De totale capaciteit van de turbines bedraagt 1.296.000 kilowatt. Acht waterpijpen gaan via de dam over het water naar de turbines.

de "Bonje-kamer" opgezocht!



Gisterenavond hebben we al het water van de camper afgetapt om bevrozing van de leidingen tegen te gaan.

Dus vanmorgen alles maar weer eens bijvullen. Halverwege het vullen moet Ben even iets schoonspelen en draait dus de waterslang los.

Komt er toch allemaal zwart water uit de kraan. Maar het ergste is zeker driekwart van de water voorziening is al gevuld met dit smerige water. Dus we hebben gelijk al het water weer uit de voorraad tank laten lopen.

Maar met geen mogelijkheid krijgen we al het gruis, zand etc. uit het watersysteem. Meerdere keren spoelen helpt weinig. Het wordt wel iets minder, maar we kunnen het water niet meer drinken. Als je het in een fonteintje laat lopen zie je een laagje zand liggen.

Niet prettig allemaal.

We gaan maar weg, want na 5 keer spoelen zien we geen verbetering in de waterkwaliteit.

De sneeuw is nog niet aangekomen en de storm is nog niet gaan opsteken. Wel is het een stuk kouder dan gisteren. Ben heeft vannacht op de "bonje-kamer" geslapen.

Toch wel irritant zo een kuchje.

- Maar de oordoppen zijn goud waard. Na een bedperiode van 10 uur zijn we dus maar uit de bedden gekropen en geklauterd.

- De douche van gisteren was wel lekker, misschien dat hij het vandaag kan overtreffen. Met de handdoeken en de toilettassen paraat lopen we naar het hoofdgebouw. En jawel de douche is heerlijk.

We gaan op weg naar Page, waar de Antelope Caves zijn. Onderweg worden we verwelkomt met sneeuw en wat windvlagen. De sneeuw mag geen naam hebben, maar de ruitenwissers van de camper moesten wel aan. Het is een soort van stuifsnieuw. 's Middags komen we aan in Page bij Lake Powel.

Na een mooie, maar ook weer saaie rit door de vlaktes richting Arizona. Bij Page rijden we de Glen Canyon dam voorbij. We mogen er niet over, maar we mogen wel over de brug die er naast ligt. We gaan richting RV-Parc en checken ons in. We maken een reservering voor de tour van morgen. We proberen hem later op de dag nog om te zetten voor de foto-tour, maar dat lukt helaas niet.

YAM

Yam is een benaming voor een eetbare wortelknol. Welke eetbare wortelknol precies bedoeld wordt hangt af van de context. Veelal zal het om een lid van het geslacht *Dioscorea* gaan. De knollen zijn zeer variabel in vorm. Ze kunnen rond, langwerpig of vertakt zijn. Het gewicht van een uitgegroeide knol kan 1 kg tot meer dan 50 kg zijn. De binnenkant kan wit, geel of roze gekleurd zijn.

De yamswortel is een zeer oude cultuurplant, die in Azië al rond 3000 voor onze jaartelling werd verbouwd. Hij is in Afrika vandaag de dag nog steeds een belangrijk voedingsmiddel.

"Yam" wie kent hem niet!



We rijden door Page en komen in een straat wel 10 verschillende kerken tegen.

Allemaal van een ander geloofsovertuiging. De Lutherse, de Katholieke, de Baptiste, de Mormoonse ze zijn er allemaal. Wel heel toevallig dat het vandaag zondag is denken we dan.

Na een kleine, waai niet van de weg, wandeling over de brug, bij de dam, hebben we nog even bij de Safeway rondgekeken. Toch maar iets voor de keel gehaald.

Vandaag hebben we "yam" gehaald in het wit en in het rood. Je kookt ze als aardappels maar het snijden is hopeloos.

Een keiharde groente waar haast niet doorheen te komen is. Je kan het vergelijken met een rauwe koolraap. Maar na 15 minuten koken zijn ze wel al gaar.

De rode smaakte naar wortel en de witte naar zoete aardappel. Een lekker stukje vlees erbij en een salade. Prima kostje.

We hebben wat problemen met internet en na wat rondvragen bij de balie, hebben ze de boel maar reset gegeven.

- Jawel binnen 3 minuten hadden we een internet verbinding. Het is vroeger donker dan gisteren. Ook een beetje logisch want we hebben de klok ook een uur terug gezet.

- We zijn in de volgende tijdzone aangekomen.

-

-



Going West

maart april