

SEQUOIA

Sequoia National Park is een nationaal park in het zuidelijke deel van de Sierra Nevada in Californië. Het is opgericht in 1890, als tweede nationale park in de Verenigde Staten, na Yellowstone National Park.

Het park grenst aan de noordzijde aan Kings Canyon National Park, en wordt door de National Park Service als geheel beheerd. In het park ligt Mount Whitney, die met 4417 meter de hoogste berg is van de 48 aan elkaar grenzende staten van de Verenigde Staten. Het park dankt zijn naam aan de mammoetbomen of sequoia's die er groeien.

Ook de boom met het grootste volume ter wereld staat er: de General Sherman Tree. In 2002 is het volume geschat op 1.486 m³. De boom zou 2200 jaar oud zijn en is 84 m hoog. Naast deze boom staan nog vier van de tien grootste bomen ter wereld in het Giant Forest (reuzenbos).

De camper is klein genoeg.



Als de Amerikanen het zouden willen, zou het kunnen volgens ons kunnen, om er een gezonde levensstijl op na te houden.

Wij willen nog koffie drinken, uit gemakzucht besluiten we om eens een bak koffie bij de McDonald te halen. 2 keuzes, Vanilla of Mokka. We kiezen de Mokka, maar komen van een koude kermis thuis. Wat is dit zoet... zoet...zoet...

We besluiten toch maar onze eigen bak koffie te gaan zetten. We zetten de generator aan en we hebben 110 Volt stroom in de camper. Iets waar we nog niet aan gewend zijn. Tijdens ons ontbijt met de juiste koffie, komt er nog even een Nederlander die al 52 jaar hier woont een praatje maken.

Kan hij z'n Nederlands nog even ophalen. Hij is hier terecht gekomen met de hele familie. Al zijn kinderen hebben een baan en zijn zoon zit in een melkbedrijf met 3600 koeien. Jaarlijks komen de bloedverwanten nog steeds bij een. Maar ze zijn uitgewaaid over vele continenten.

Het is tweede paasdag maar voor ons geen meubelboulevards. Hier is het gewoon een werkdag, zoals

- alle andere. We staan om 08:00 uur weer naast ons bed. En even na 9 uur staan we in de Save Mart Supermarkets.

- We hebben namelijk geen brood meer, dus halen we ons ontbijt maar even in de winkel. We hebben toestemming om foto's en video te maken in de winkel.
- De winkel ziet er prachtig uit. Een versgebied zo groot als de halve Albert Heijn in Kudelstaart. Appels en alle andere soorten fruit liggen keurig zij aan zij, te wachten to ze worden weggehaald. Er zijn vele soorten verse groenten in de winkel.

Na het ontbijt en de koffie toch maar richting Sequoia Canyon National Park. Na een uurtje rijden komen we bij het begin van het park. Onze Camper is maar 19 Feet, dus we mogen er in. Boven in de bergen zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Over een lengte van 3 miles is er maar een rijstrook beschikbaar. En deze rijstrook gaat maar om het uur open per kant.

Omdat het nog ruim een half uur rijden is naar de top, rijden we eigenlijk linea-recta naar de top. Daar sluiten we keurig achter aan. De deuren gaan open en we wachten geduldig. Geen haast. Niemand heeft haast. Het is mooi weer en we genieten er maar even van. Om 13:00 uur mogen wij er door. Het is erg krap voor de camper, een beetje sturen en opletten dan komt het allemaal goed.

SEQUOIA

De mammoetboom of reuzensequoia (Sequoiadendron giganteum) is een boom uit de cipresfamilie (Cupressaceae). Het is de zwaarste boom in de wereld. De soort komt van nature voor in Californië waar ze groeit op de westelijke hellingen van de Sierra Nevada.

Voor de ijstijden kwam de boom algemeen voor op het noordelijk halfrond. In bijvoorbeeld Europa is de boom bekend als fossiel in bruinkoollagen.

De grootste mammoetboom is de General Sherman Tree. Deze boom is te vinden in het Sequoia National Park in Californië, heeft een hoogte van ruim 83 meter, een omtrek van 31 meter bij de bodem en 26 meter op borsthoogte.

Rondje Senaat gedaan.



Vorbij de werkzaamheden rijden we het bos in. Grote Sequoia bomen staan langs de weg. We slaan af bij de Giant Forest Trail. Over de sneeuw en tussen de bomen door lopen we een kleine route tussen de woud-giganten.

Pet op, niet voor de regen, maar tegen de zonnestralen. Zonnebril op en nog knijpen met je ogen. Zo helder is het. Het is maar een klein ommetje en we rijden verder naar de General Sherman Tree Trail.

Dit is inderdaad een gigantje met zijn 35 meter omtrek. Ook hier gaan we opzoek naar een leuke wandeling. We lopen uiteindelijk de congres trail.

Deze trail voert je langs de President, The Chamber en de Senate. Dit zijn op zich prachtige groepen van bomen. Het wandelen wordt bemoeilijkt door de sneeuw. Maar we slaan ons er wel door heen. Na wat roetsjen en slippen komen we na ruim 1 ½ uur weer aan bij de camper.

Na wat drinken op ons gewilde plekje.... Achter op de bumper ... besluiten we om terug te gaan naar de camping.

•

Nadat de deur eerder dicht ging, dan dat Ben zijn duim uit de sponning haalde, kunnen we met iets vertraging de terugweg beginnen.

•

We hebben al afgesproken dat Corry terug zal rijden, dus de duim kan geen smoes zijn. Maar een bakje sneeuw en je duim erin, doet wonderen.

•

We komen weer aan bij de wegwerkzaamheden. Het wachten zal ongeveer 35 minuten in beslag nemen en we ondergaan gewillig ons lot.

•

Wel in het zonnetje op de bergrug. Voor minder doen we het niet.

•

Het is al weer 19:00 uur geweest en we komen aan op de camping. We nemen lekker sla en een lekker stukje vlees en de avond kan niet meer kapot.

Wel komen we nog even in gesprek met een Nederlandse die in Amerika woont en een camperreis maakt .

Haar vriendin had deze reis gewonnen, maar wilde niet nog een keer naar Amerika gaan. Ze is opzoek naar de WIFI van het park. Nou lang zoeken meid... Die ligt er sinds gisteren uit.

Wij surfte even mee op een onbeveiligd netwerk. Traag, maar het doet het wel...

Morgen richting Yosemite Park.



Going West

maart april