

Menukaart voor Going West maart april 2012

MENUKAART:

Going West

AMUSE

Chicago

VOORGERECHT

Bryce Canyon en Page

HOOFDGERECHT

Grand Canyon met een
topping van Las Vegas.

TUSSENDORTJE

Sequoia National Park

DESSERT

Yosemite Park

UITSMIJTER

San Francisco



Vandaag 26 maart is dan zover. Joy heeft ons naar Schiphol gebracht om 08:00 uur. De planning is om 11:15 uur met United naar Chicago te vliegen. Helaas hebben we het eerste uur vertraging al te pakken. Het vliegtuig vertrekt namelijk pas om 12:10 uur. Dus hebben we alle tijd om rond te kijken op Schiphol. Wat we niet doen! Na een paar keer Schiphol, zeker voor Ben is het allemaal niet zo interessant meer. We lezen wat, nemen een kop koffie met een small Wrap van de lachende clown Mac Donald. De Wrap smaakte prima. Op naar de controle en inchecken bij de Gate.

Het inchecken verloopt redelijk soepel. We komen nog een bekende van de TV en Sportwereld tegen: Shanny Davis. Ook sporters moeten wel eens naar huis. Hij zit bij ons in de cabine.

De vlucht verloopt tot nu toe soepel.

- Via WRC Reizen hebben we wederom een camperreis geboekt. Na de goede ervaringen van vorig jaar in New Zealand gokken we het er weer op. Maar dit keer zullen we iets verder moeten rijden.

We gaan een camper vanuit de fabriek in Middlebury (vlakbij Chigaco .. 200 kilometer)

- wegbrengen naar de dealer in San Francisco.

Natuurlijk hebben wij weer iets speciaals nl. het volgende: De lichten van "Fasten your Seatbells" gaan aan. Iedereen doet netjes zijn gordel om. Begint het licht te knipperen bij ons. Aan ... Uit... Aan .. Uit .. De stewardess komt kijken en krijgt het lampje ook niet uit.

Wij slopen nog even de armleuningen en vragen of we het stekkertje misschien los mogen trekken?

Lijkt ons trouwens geen goed plan, je weet maar niet. Intussen schud het vliegtuig flink heen en weer. Zo hebben we het nog niet vaak mee gemaakt in onze korte travelperiode.



UNITED

 Going West
maart april

CHICAGO:

Chicago is de grootste stad in de Amerikaanse staat Illinois en het bestuurlijk centrum van Cook County.

Met een inwoneraantal van 2 836 658 mensen (2007) in de stad en meer dan 9 miljoen in de metropool is Chicago na New York en Los Angeles de derde stad van de VS.

De stad ligt aan de oever van het Michiganmeer, op ongeveer 300 kilometer van Illinois' hoofdstad Springfield.

Chicago heeft een oppervlakte van 606 km².

Met grof geweld!



Naast het irriterende knipperen van de lamp maakt het ook achterin het vliegtuig een vreselijk lawaai. Het is namelijk het oproeptoonje voor een stewardess. Na het bezoek van elk denkbaar cabinepersoneelslid, misschien zijn ze de herrie wel zat, komt er iemand uit de cockpit.

Zou de boordwerktuigkundige kunnen zijn. Na een paar flinke rammes op de knoppen gaat het licht uit, het geluid stopt achterin de cabine.... De rust is weer gekeerd.

We landen op O'Hare Ariport in Chicago. De douane en immigratie controle verloopt prima. Geen lange rij. De koffers hebben al een ronde op de band gehad, voordat we ze er vanaf halen. Opzoek naar de uitgang en de shuttle-service van het hotel.

Nu zien we dat we inderdaad niet de enige zijn die een camper bij de fabriek gaan ophalen. Alleen maar Nederlanders die in de bus stappen. De shuttlebus is te klein, maar niet getreurd over een half uurtje is hij weer terug op de luchthaven.

Even inchecken bij de balie. We krijgen hier de enveloppe van Roadbear met de laatste gegevens. Een kop koffie en een praatje met andere reizigers en gelijk een broodje halen bij de Subway.

Prima broodje blijkt achteraf. We gaan vroeg ons bed in. We kunnen wel 10 uur slapen, ondanks het feit dat de wekker morgen om 5:30 afloopt.

Welterusten!!!

Quality Inn O'Hare

