

DEVER COLORADO

In de zomer van 1858, een kleine groep goudzoekers uit Georgië stak de grote vlaktes van de Colorado Territory en maakte een regio-veranderende ontdekking aan de voet van de Rocky Mountains. Gold. En hoewel niet veel van het kostbare metaal werd gevonden, maar enkel het fluistering van het woord was genoeg om een ware stormloop te beginnen in de regio. Immers, had de California Gold Rush slechts negen jaar eerder heeft plaatsgevonden.

Door de door-rij-staat.



- De wekker staat scherp om 6:00 uur. Maar even na 5:00 uur staan we naast het bed. Klaar voor een dag rijden en tanken. Vijf minuten na zes rijden we dan ook het boerenerf af, waar we vannacht hebben geslapen en schieten de snelweg op.
- De snelweg ligt naast de camping, of is het nu andersom? Ligt de camping naast de snelweg. Alle twee een beetje. Gisteravond gingen we voor de tweede optie en vanmorgen toen we wakker werden was de eerste optie van toepassing.

Het is nog donker als we wegrijden. Ook een beetje mistig, maar als het goed is rijden we allemaal dezelfde kant op. Maar omdat het zo stil is, ga je wel eens aan jezelf twijfelen. Uiteindelijk gaat het goed.

Na 10 minuten worden we voor het eerst ingehaald. Zelfde rijbaan, andere rijstrook. We rijden richting Denver. We zijn al snel in de volgende staat Colorado. Ook deze staat is voor ons een "door-rij-staat".

Na 3 uur rijden komt Denver inzicht. De wegen rondom zijn toch heel wat drukker dan de weg er na toe. De wind steekt weer op en we slingeren weer als van ouds.

Ook de bergen komen al in zicht. Denver ligt naast de Rocky Mountains. De automaat van de Camper wordt nu uitgeschakeld want het lijkt als we de heuvel op gaan springen er zomaar 1500 tot 2000 toeren per minuut bij. Dat is wel even schrikken als de motor opeens begint te gieren.

Wat ook om te schrikken is namelijk 396 XNK. Dit is het nummerbord van de auto die een hoop ellende veroorzaakt op de snelweg.

Een kleine auto met een evenzo kleine laadbak met allemaal tuinafval. Door de wind en geen net op zijn laadbak, laat hij een spoor achter van coniferen, boomstronken, houtpulver en wat er allemaal nog meer uit een tuin kan komen. Vele vrachtauto's en auto's en ook campers, jawel .. ook wij moeten uitwijken voor dat spul wat op de rijbaan ligt.

De bestuurder heeft niet eens in de gaten dat als hij straks thuis of bij de stort komt hij niets hoeft af te laden.

Wel lekker vroeg klaar zo.

ROCKY MOUNTAINS

De Rocky Mountains, ook wel het Rotsgebergte, is een hooggebergte in het westen van Noord-Amerika. De 'Rockies' beslaan een gebied met een lengte van meer dan 4800 km vanaf New Mexico door de Verenigde Staten naar Canada en Alaska. De hoogste top is de Mount Elbert, in Colorado op 4402 m boven zeeniveau.

Het gebergte ligt tussen de Great Plains aan de oostkant en heeft een serie bassins en laagtes aan de westkant

Een verlate macaronischotel.



Maar we rijden de bergen in. Auto's met skibakken passeren ons. Even later zien we ook waarom. Er kan nog geschied worden in de bergen. Langs de weg ligt nog sneeuw en er zijn nog skipistes open.

We klimmen nog steeds en komen uiteindelijk op een hoogte van 10.040 feet.

In onze wel bekende meters is dit 3060 meter. Geen wonder dat er nog geschied kan worden. Het weer is ook hier in de bergen prachtig.

We passeren ook de afslag van Aspen. Beter bekend als het skigebied van Amerika.

Na de klim, een paar afdalingen en weer een paar beklimmingen komen we op een plateau. Dit is een beetje saai stuk. Weinig te zien aan weerskanten van de weg. Alleen maar droge en rotsachtige vlakken.

Ruim een uur zien we deze vlakken aan ons voorbij gaan. Het enige wat anders is zijn de flarden van autobanden die langs de weg liggen. Er zijn heel wat autobanden gesneuveld op deze weg.

Maar na een uur veranderd toch de vergezichten. Er komen wat rotsformaties inzicht. Rode en groene formaties doemen op. Na elke bocht blijkt het weer anders te zijn. We krijgen al een indruk van de Canyon of hoe het er misschien uit zal gaan zien.

- Door tijdgebrek verleggen we ook vandaag onze plannen een beetje. Het doel was om naar Bryce Canyon te rijden, maar als we daar om 21:00 uur aankomen ben je kapot, heb je nog niet gegeten en slaap je morgen misschien uit, omdat je zo moe was. Wat we nu doen is om 18:30 uur stoppen. Mag het na ruim 12 rijden??

- We gaan lekker eten en douchen en gaan morgen de laatste miles maken. Volgens TomTom is het nog 2 uur rijden en als je dan gewoon op tijd je bed uit gaat, kan je daar ook om 11:00 uur zijn.

Ongeveer dezelfde tijd als uitslapen en rustig aandoen in de ochtend

We hebben inderdaad lekker gegeten. Een verlate macaroni. Deze stond namelijk gisteren op de planning, maar in onze grote koelkast kon hij rustig een dagje wachten. En we hebben lekker gedoucht.

Morgen naar Bryce Canyon en een paar rustige dagen in het vooruitzicht. De weersvoorspellingen zijn prima te noemen.

Morgen krijgt het een 10 en overmorgen een 8. Cijfers die iedereen op school graag op zou halen.

 **Going West**
maart april

