

Pasen in Las Vegas.

LAS VEGAS

Las Vegas (Spaans voor "De Weilanden") is een stad in Nevada, Verenigde Staten.

Las Vegas is gesticht in 1905, en werd in 1911 officieel een stad. Het is vooral bekend vanwege zijn extravagante casino's. Bovendien zijn er kapelletjes waar men snel kan trouwen. Las Vegas is te herkennen aan de vele neonverlichtingen, en de skyline is al vanaf grote afstand herkenbaar vanuit de omliggende woestijn.

Tegenwoordig is de stad de grootste stad van Nevada met een inwonertal van 518.000 in 2003 en een inwonertal voor de gehele agglomeratie van 2 miljoen (schatting 2005). De stad mét omliggende gemeenten zoals Henderson behoort tot de snelst groeiende steden in de Verenigde Staten.



Wat je te zien krijgt zijn casino's, gokpaleizen, wedkantoren en andere dingen waar je goed je geld aan kwijt kan.

Wat opvalt is dat je met kinderen gewoon binnen mag komen. In sommige gebieden misschien alleen onder escort, mag je kan er niet te vroeg mee beginnen.

Roken, dat mag ook gewoon binnen. Tenslotte gelden er hier andere regels denken we dan maar. We zien mensen en dingen die op mensen lijken.

Met laatste bedoelen we onder andere dikke tot hele dikke mensen en mensen die allang dood zijn. Denk aan Elvis Presley en andere legendes die zich maar graag laten zien in Las Vegas. In onze ogen zo nep... maar dat maakt het ook weer leuk.

De straten zijn gewoon schoon. Ongelofelijk hoe schoon het hier is, ondanks zoveel voetgangers en auto's en bussen.

Het zou ons ontgaan kunnen zijn maar vandaag is het goede vrijdag.

- Het paasweekend staat voor de deur. Je zag in de afgelopen dagen al hier en daar paashazen en paaseieren liggen in de winkels.
- Ook vandaag is de dag zonnig. Het drankje van Ben heeft zijn werking gedaan. Weinig tot geen gekuch en een prima nacht gehad. De andere medicijnen
- geven iets meer problemen. Bij inname van twee tabletten krijg je bijwerkingen van 3. Een beetje zweten, maagproblemen en draaiertig. Is hij allemaal niet gewend. Na een paar uurtjes zijn de neven effecten afgezwakt en gaan we de Strip op.

Ook kan je overal eten en drinken en de prijzen zijn zonder de tax. Dus hou hier vooral rekening mee.

De outlet centra zijn vergelijkbaar als die in Nederland. En ga vooral niet op een zaterdag, want net als wij hebben dan ook veel Amerikanen vrij.

Die houden ook van shoppen ook op Pasen. Maar we begrijpen dat het in Nederland nu tussen de 2 en 9 graden is.

Komen wij aan met 24 graden overdag. Goed gedaan zeg ik

LAS VEGAS

KLIMAAT

In januari is de gemiddelde temperatuur 7,5 °C, in juli is dat 34 °C. Jaarlijks valt er gemiddeld 104 mm neerslag (gegevens op basis van de meetperiode 1961-1990). In de zomer hangt er in Las Vegas een verzengende hitte. De maand juli is de warmste maand in het jaar met een gemiddelde maximumtemperatuur van 41 graden Celsius. In juli 2005 werd overdag een temperatuur van circa 47 graden Celsius bereikt; 's nachts bleef de temperatuur circa 35 graden Celsius

Kunst en Kitch in de woestijn.



Ook hebben we even over Las Vegas uitgekeken vanaf de Stratosphere tower. Ook wel bekend van de tune en intro van CSI.

Op deze 330 meter hoge toren heeft Ben zich nog even 75 meter omhoog laten schieten. En dat allemaal in ons t-shirtje.

Ben is nog een kopje onder gegaan in het zwembad(je) van de camping. Nu 's avonds om half negen zitten we zelfs nog met de deuren open.

Morgen vertrekken we naar de bossen en parken iets noordelijker. Zal hopelijk ook iets rustiger zijn met mensen.

Als het maar droog blijft is het al snel goed. We zullen in 2 etappes gaan rijden, aangezien we er geen gejaagde vakantie van willen maken. Dat hebben we al in het begin gedaan!

Dan verlaten we de kunst, kitsch en glitter stad in de woestijn.

-
-
-
-
-



 **Going West**
maart april