

YOSEMITE

Het Yosemite National Park is een Amerikaans nationaal park in Californië, zo'n 250 kilometer ten oosten van San Francisco in de Sierra Nevada. Mede dankzij de inzet van John Muir is het al sinds 1 oktober 1890 een nationaal park. Yosemite is door de jaren heen gegroeid tot zijn huidige omvang van 3080,73 km².

Het park staat bekend om zijn hoge watervallen, mammoetbomen, alpenweiden en wilde rivieren. Ansel Adams, een van de invloedrijkste fotografen van de twintigste eeuw is bekend geworden door de landschapsfoto's die hij in dit park nam. In 1984 is het park toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Geen rechte kilometers.



De trui gaat om de schouders, want je weet het maar niet. De trui gaat na een paar stappen al gewoon aan. Toch wel fris.

De zon staat niet volop te schijnen en we zitten ook op een redelijke hoogte. We wandelen even rond richting de Waterval en besluiten om naar het Mirror Lake te wandelen. Afstand rond de 7,5 kilometer. Het blijken geen rechte kilometers te zijn. Het pad welke wij volgen gaat op en neer, tussen de rotsen door etc.

Dit verhoogt wel de moeilijkheidsgraat van deze wandeling. De Mirror Lake leek verder weg dan de voeten wilden. Elke keer maar denken zal het om de bocht liggen of achter de volgende rots. Het lake was een paar rotsen te ver voor Corry.

Ben heeft die paar rotsen en bochten nog bedwongen en heeft zicht gekregen op het Mirror Lake. Wel een Lake maar geen Mirror, daar waaide het te hard voor. Naarmate we dichterbij de RV komen wordt het kouder en kouder. Nou koud.. Fris.. dus eigenlijk frisser en frisser.

Vanmorgen stappen we lekker bijtijds uit bed. Om 08:00 stonden we al onder de douche, voor zover hij warm wilde worden. Aan de mannenkant ging het prima, maar aan de vrouwenkant is het toch wel moeilijk om het water op

- temperatuur te krijgen. We rijden dus al vroeg, voor 9 uur, de camping af.

We gaan vandaag richting Yosemite park. Het weer ziet er

- nog goed uit.

Na een kleine omweg, welke door TomTom georganiseerd werd komen we rond half een aan in het Park. We parkeren de RV op de daartoe bestemde plekken en

- na een boterhammetje te hebben genuttigd, trekken we ook de wandelschoenen weer aan.

We wachten even op de gratis Hybride bus van het park om even een halte mee te pikken. Daar horen we het verhaal van een medewerker van het park, dat de kans groot is dat het morgen gaat sneeuwen. Zijn wij even op tijd denken we nog.

De planning loopt ongeveer een dag voor. Zouden we volgens de planning hier zijn... dan waren winterkleden een must. Nu lopen we nog in onze korte broek.

Yosemite kenmerkt zich door de steile rotswanden en de watervallen welke van grote hoogte naar beneden komen. Ook kunnen er nog beren los lopen. Wij zijn ze elk geval niet tegen gekomen.

YOSEMITE PARK

Door het park rijden gratis shuttlebussen met een frequentie van vier per uur langs elke halte. Een tweewekelijkse krant beschrijft alle georganiseerde wandelingen, activiteiten en gebeurtenissen. In Yosemite Village is een klein ziekenhuis en er zijn meerdere kerken. Voor gehandicapten zijn er speciale voorzieningen zoals paden voor rolstoelen en brede ingangen.

Er zijn babysitters en er is een kennel. Het park biedt de mogelijkheid om fietsen te huren, aan rafting te doen en te golfen. Campings zijn er zowel in Yosemite Village zelf als daarbuiten en ook in de directe omgeving van het park. Hoog boven Yosemite Valley is het uitzicht punt Glacier Point met een fantastisch uitzicht over de vallei en op de Half Dome

We gokken een huisnummer.



Na ruim 3 uur wandelen gaan we terug naar de RV.

We typen San Francisco in en zien wel waar we uit komen.

Dit einddoel is vandaag niet haalbaar. We besluiten om een camping tussen door op te zoeken.

Maar we gaan eerst nog even avondeten.

Biefstuk en omelet. Er zijn dagen dat we het voor minder doen.

We plegen even een telefoontje naar de camping en die zijn tot 20:00 open. Maar dat halen we net niet. Geen probleem de nachtportier is de oplossing.

We tikken het adres in de TomTom en gokken een huisnummer. Huisnummer onbekend in het boek. Dus we rijden uiteindelijk de French Camp Road op. Het is al donker geworden intussen.

Na 7 kilometer gaan we maar eens vragen of iemand weet of er een RV Campground in de buurt is?

- Moet je wel eerst iemand vinden natuurlijk. Hartstikke donker, iedereen zit binnen. Maar jawel rechts zien wij een schim van een persoon op de veranda.
- We vragen heel vriendelijk de weg en krijgen nog een nog vriendelijker antwoord. 2 mile net onder de highway door naar rechts. Kan niet missen. En inderdaad we hebben het niet gemist. Prima plek. Vlak en op een betonstrook. En we kunnen morgenochtend onze swing en put even proberen. We staan namelijk op een Golf-resort. Heel luxe, morgen even de douches testen of ze ook zo luxe zijn.

Heel luxe, morgen even de douches testen of ze ook zo luxe zijn. Ik hoop dat het beter is dan de internet verbinding, want die is net niet.

Lager dan laag kan niet.

Mail checken neem gerust een half uur.

Morgen misschien beter.

Het weer wordt er niet vrolijker op zien we op het laatste beetje internet.



We wachten maar af.



Going West

maart april