

GOLDEN GATE BRIDGE

De Golden Gate Bridge is een hangbrug over de zeestraat Golden Gate, de opening van de Baai van San Francisco in de Stille Oceaan. De brug maakt deel uit van zowel U.S. Route 101 en de California State Route 1 en verbindt het Schiereiland van San Francisco met Marin County ten noorden van de metropool San Francisco. De Golden Gate Bridge is een van de meest herkenbare symbolen van San Francisco en de staat Californië. De American Society of Civil Engineers verklaarde de brug een van de zeven moderne wereldwonderen.

De brug werd ontworpen door de Amerikaanse ingenieur Joseph B. Strauss. De bouw werd in ongeveer vier jaar voltooid en heeft zo'n 35 miljoen dollar gekost. De Golden Gate Bridge opende feestelijk op 27 mei 1937.

Lengte totaal 2737,4 m
Breedte 27,4 m
Hoogte 227,4 m

Golden Gate Bridge walk.



In twee delen. Deel een is eind van de ochtend en lopen naar de overkant San Francisco in. We nemen de bussen richting de Japanse wijk.

Er is vandaag de Cherry Blossom Festival. Alle Japanners zijn vrolijk uitgedost en vieren het feest van de bloesem. Zij en wij hebben mazzel, het is prachtig weer en de bloesems staan er prachtig bij.

Er wordt een nieuwe postzegel onthuld, een zoetig roze gekleurde postzegel met de Golden Gate brug er op. Het is er druk. Een soort braderie maar dan vooral van Japanners. En er wordt veel gegeten.

Ze staan gewoon soms een uur in de rij om een hapje te kunnen bemachtigen. En alle maal keurig Lined-up.

Er staan ook dranghekken die keurig zigzaggend de wachtende moeten begeleiden.

De Subway doet goede zaken met ons. We nemen een lekker broodje met iets te drinken erbij en we lopen richting de 6 Sisters.

We gaan verder met de bus naar de Golden Gate Bridge. We stoppen precies voor de brug. We

- nemen de gebruikelijke plaatjes, bewegend en niet bewegend lopen we de hele brug op en neer. Het is een wandeling van bijna 6 kilometer. Waaien doet het er
- prima. En auto's rijden er zat over heen. Dat we ook terug lopen komt voort uit feit dat er aan de overkant van de brug geen halteplaats is voor de bus.
- Hadden we wel stiekem op gehoopt.

De laatste dag van de buskaart vandaag. We parkeren onze auto aan de voet van de Golden Gate Bridge. Gisteren geoefend, maar vandaag lopen we hem weer. De Golden Gate Bridge Walk. In twee delen.

6 Identieke houten huizen die in principe keurig onderhouden erbij zouden moeten staan. De woorden in principe verklaren het al. Ze staan er niet zo netjes bij. Ondanks alles worden er toch veel foto's genomen van de dames. Vooral door mensen uit de Aziatische streken. We stappen nog op een paar bussen en lopen met dit prachtige weer nog even over de Warf. En we zijn niet alleen. Maakt het ook wel gezellig. Ben wordt voorzien van 2 nieuwe Levi's broeken.

Sorry boys, je moet ze echt passen om er zeker van te zijn dat hij goed zit en prijs viel ook tegen. We lopen weer richting een andere bus en deze brengt ons naar de brug der bruggen. De Golden Gate wordt wederom bedongen, maar nu tegen de wind in. Onze trouwe bondgenoot staat nog steeds op zijn plek.

MUIR WOODS

Muir Woods De kust van Noord Californië is de enige plek ter wereld waar de omstandigheden precies goed zijn voor de groei van de Coast Redwood, dat is de hoogste boomsoort ter wereld. De combinatie van geografische lengte, klimaat en hoogte beperkt het gebied waar deze bomen kunnen groeien tot enkele honderden mijlen. De koele, vochtige lucht van de Stille Oceaan houdt de bomen continu vochtig, zelfs tijdens droge zomers. In een gezond Redwoodbos komen ook veel andere boomsoorten voor, en allerlei andere vormen van vegetatie. Een van de plekken waar een oud Coast Redwoodbos te vinden is, is Muir Woods National Monument. Het park heeft een oppervlakte van 226 hectare, de Redwoods komen voor op iets minder dan de helft daarvan

Parkeerprobleem Muir Woods.



We besparen nog even 4 dollar 75 bij de Safeway met onze klanten kaart en we eten pas op om kwart voor 8. Wederom een tijdslimiet record.

De volgende dag is het bewolkt en het voelt niet zo warm aan. San Francisco zullen we vandaag niet zien. Ten eerste omdat het mistig is en ten tweede komen we er vandaag niet.

We gaan na 2 bakken koffie rustig aan naar de Muir Woods. En dat dachten velen met ons. De weg er heen ging over smalle weggetjes en steile heuvels. Het is maar 11 mile rijden dus we zijn er zo. Dat klopt wel, maar nu nog je auto parkeren.

Er mogen geen RV's op de parkeer plaats. We mogen wel langs de kant van de weg parkeren en zo zijn er velen. We parkeren op ongeveer 20 minuten lopen vanaf de ingang. Betalen is er niet bij.

We hebben tenslotte een jaar kaart van alle Nationale Parken. De bossen zijn best wel mooi. Veel hoge bomen en ook een paar stevige jongens staan er tussen. Het is klimmen en dalen. Koud en warm. Het is zelfs zo dat we met korte mouwen lopen, maar wel met handschoenen aan.

Na een wandeling van meer dan 3 uur komen we weer aan bij onze camper. Een glas jus d'orange en een kopje warme melk bieden uitkomst. We doen nog een paar boodschappen bij de Safeway. We hebben nu een stralend blauwe hemel en op de RV-park leggen we de kussens buiten en genieten nog even van het zonnetje, die flink zijn best doet.

Morgen naar San Fransisco voor een bezoek aan Alcatraz en dan de RV schoonmaken.

